

HOEDERSHÛN

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens.

57e jaargang nr 1 – jan-febr 2024.



**Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten 't niet. We mogen Hem
Die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
Een is er die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.**

**We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.**

**We weten niet wat hier op aard'
de toekomst zal onthullen.
We weten wel dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in het dit nieuwe jaar
alleen op U vertrouwen.**

Bron: Ds. Johan Hoornborg 2021/ GK Opende-Kornhorn

Nieuwjaarsboodschap 2024: Een lied voor onderweg

De start van een nieuw jaar is niet alleen maar feestelijk, er speelt veel om je zorgen over te maken. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst? Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied.

Ook jij bent het nieuwe jaar waarschijnlijk feestelijk gestart: je hebt oliebollen gegeten, samen de laatste seconden afgeteld, en geproost op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar dat hopelijk veel moois gaat brengen.

Toch kun je bij de start van dit nieuwe jaar ook overvallen worden door een gevoel van somberheid. Oorlog in Oekraïne, het geweld in Israël en Gaza, de klimaatproblemen. Er spelen veel dingen om je zorgen over te maken, in de wereld en in je persoonlijke leven. En het is onwaarschijnlijk dat al deze dingen het komende jaar opgelost zullen worden. Hebben we eigenlijk wel reden om ons te verheugen op dit nieuwe jaar?

Een levenslied

Ook als we geloven dat God in het nieuwe jaar met ons meegaat, kan het lastig zijn om hoopvol te blijven. We zijn kwetsbare mensen die struikelen en vallen. We worden geraakt door ziekte en dood, dreigen maar al te makkelijk ten prooi te vallen aan oppervlakkigheid of cynisme. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst?

Ik stuitte onlangs op dit mooie couplet uit 'Een volk op weg gezet' (Liedboek, lied 1002):

*Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
'Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot.'*

*Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.*

Samen zingen

Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied. Net zoals de Israëlieten zongen toen ze door de Rode Zee gingen, een onbekende toekomst tegemoet. Zingen tilt je even boven jezelf uit, boven de twijfels en zorgen die je hoofd in beslag kunnen nemen. Wat hierbij helpt: liederen hoef je niet zelf te bedenken. Ze worden ons aangereikt door mede-gelovigen die de woorden en melodieën al voor ons op papier hebben gezet.

Je hoeft ook niet altijd zélf te zingen. Soms heb je even geen stem, voel je je vlak of ben je juist te veel door emoties overmand. Van tijd tot tijd overkomt dat ons allemaal. Gelukkig zijn er dan anderen die voor je doorzingen. Er komt vast een moment dat je weer kunt meezingen. Misschien kun jij dan, op jouw beurt, wel voor een ander zingen.

Ga mee

Laten we dus volop zingen dit jaar, uit volle borst of voorzichtig mee neuriënd. In een volle kerk, in een klein groepje of in je eentje achter een beeldscherm. Ga mee, voeg je in het koor van alle tijden en plaatsen, in vertrouwen op onze God die is, die was en die komt. Hij houdt de toekomst in zijn hand.

Uit hetzelfde lied 1002:

Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan: de toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? Wij gaan. Een gezegend 2024 gewenst! Ds. René de Reuver (scriba generale synode)

Gebed: Op de drempel

Op de drempel naar een nieuw jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,
wat ons goed deed dit afgelopen jaar:
de liefde, de vriendschap van een medemens,
de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,
de voorzichtige beweging die kwam waar we waren vastgelopen,
in onszelf of in onze relaties, het geheim van uw nabijheid
in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.



Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we ook bij wat ons verward en verdrietig maakt:
de teleurstelling die we voelen
in onszelf, in ons lichaam, in onze ziel,
in ons vermogen om te verbinden en verbonden te raken,
met U en met de ander die naast ons is.
De angst die in ons kan zijn, om niet goed genoeg te zijn,
niet mee te kunnen komen.
De rouw die we dragen om wie we missen
door de dood die kwam,
door wat het leven bracht aan scheiding en scheuring.

Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

Vanuit onze stilte dragen we aan uw liefde op
wie moesten vluchten voor hun leven,
door oorlog, door honger en onderdrukking.
Wie niet weten waar ze het zoeken moeten,
omdat zij worden uitgesloten en mishandeld
om wie ze zijn, om wat ze vinden,
Wie hun leven verloren in het geweld, mensen groot en klein.
O God, wij bidden dat wij ons bij onrecht niet neerleggen.
Waar onze handen te kort zijn,
bidden wij dat uw handen hen dragen.

Wij bidden vanuit de stilte van ons hart
om uw geest,
dat haar zachtheid, warmte en levenskracht
door ons heen mag stromen.
Buig ons toe naar elkaar
dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan,
als beeldrager van U,
vandaag en de dagen die komen.
Amen

(ds. Marleen Kool)



Agenda

- Woensdag 10 januari:** Brei/Koffie/Thee club, aanvang vanaf 10.00 uur in de Geref. Kerk te Warten.
- Woensdag 10 januari:** Filmavond, in De Frissel te Wergea. Deur is open: 19.15 uur/ film start: 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom, toegang is gratis. Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat te drinken en te knabbelen. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter.
- Woensdag 17 januari :** Kerkenraadsvergadering. Aanvang 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten
- Zondag 21 januari :** RvK: Oecumenische gebedsdienst; aanvang: 16.30 uur in De Frissel te Wergea. Inloop: 16.00 uur, u/ jij bent van harte welkom.



Verjaardagskalender



6 februari Gerrit Elsenga

81 jaar

16 februari Sjoukje van Dellen-Zandstra

85 jaar

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!

Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst namens ds. A. Bouman en de kerkenraad.

In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te worden. Vindt u/ jij het ook fijn om iemand via ons kerkblad de felicitaties over te brengen? Of wilt u liever niet hierin worden vermeld, geef dit dan even door aan de redactie of de scriba.

===

Lieve gemeente,

Op 6 september kreeg Taeke een ernstig fietsongeluk.

Ons leven stond in een keer op z'n kop.

Na 3 maanden ziekenhuis en revalidatie, kwam hij eind november weer thuis.

We zijn er nog niet. Maar na in het begin heel slechte prognose nu al weer heel ver opgeknapt. Heeft ook alweer gefietst.

Wat we in deze periode ervaren hebben is niet te beschrijven eigenlijk.

Maar wat een warmte, liefde, gebeden en goede wensen, in allerlei vormen hebben wij van jullie ontvangen.

Dankbaar aan God en jullie.

Daarvoor willen we jullie dan ook heel hartelijk bedanken. Het heeft ons ontzettend goed gedaan en ons er doorheen geholpen!

Ook zijn wij 24 december weer pakte en beppe geworden van Fedde Taeke, zontje van Elbrich en Tim. Alles is goed.

Superblij en dankbaar ook voor dit nieuwe kleinkind in onze familie.

Lieve groet Taeke en Richt.

De diakonie geeft hierbij een overzicht van de in de komende tijd te houden collecten vanuit Kerk in Actie/Protestantse Kerk.

Zondag 14 januari : Binnenlands Diaconaat SAMEN TEGEN ARMOEDE

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.

Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank.

Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Zondag 21 januari : Missionair Werk Nederland KENNIS OVER PIONIEREN VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn.

Via online modules over thema's als 'Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?', 'Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?' stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die 'kerk naar buiten' willen zijn. Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.

Zondag 28 januari : JONGE GENERATIES NEDERLAND Interactief bijbelspel voor jongeren

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan.

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 4 februari : WERELDDIACONAAT Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering.

Zondag 11 februari : NOODHULP

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in Griekenland. Steun dit werk.

Zondag 18 februari : BINNENLANDS DIACONAAAT

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Zondag 25 februari : MISSIONAIR WERK NEDERLAND

Kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Zondag 3 maart ; ZENDING

Predikanten opleiden voor het Midden -Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Uit de gemeente:

Foar eltsenien jong en âld yn de gemeente, famylje/ doarpsgenoaten:
folle lok, sûnens en in leafdfol 2024 tawinske!!

Een bewogen en zeer onrustig jaar ligt achter ons, wat het wereld gebeuren om ons heen betreft. Maar het nieuwe jaar is net weer van start en ligt nog voor ons open....

Psalm 100: 'Kom zijn poorten binnen met een loflied...(vs. 4)

De reis is volbracht en kan de pelgrim de poorten van Jeruzalem en de tempel binnengaan. Hij breekt uit in jubelzangen want de poort is de toegang tot het huis van God. Voor ons is het begin van het nieuwe jaar ook een reis, we gaan/ zijn door de poorten van het nieuwe jaar gegaan. Wat is er heerlijker om dit met jubelzangen te beginnen...we gaan dit jaar weer niet alleen op stap, dag in dag uit vergezelt de Allerhoogste ons. Hij zal er zijn als een schaduw aan onze rechterhand. Wat het nieuwe jaar ons ook brengt, aan vreugde moeite of verdriet...we gaan niét alleen door het leven. Ga door die poort , vertrouwend op de belofte van God. God die ons moed en kracht geeft om op weg te gaan. (Bron: dag in dag uit; maj. Mw. M. Poppema-de Man)

Opwekking: 589: Ik wil juichen voor U

Ik wil juichen voor U, mijn Heer met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U Heer mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoer U toe.

Mijn aanbedding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs Uw naam, God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U...

Ik erken: U, Heer bent God...

Want de Heer is goed.

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen!

Ja de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw



Dichtbij waren onze zorgen bij onze broeder Teake, na zijn val met de fiets. Maar met dank aan de Schepper, mocht hij na een tijd van grote zorgen/ spanning en therapie weer zo goed mogelijk herstellen. En gelukkig weer thuis komen bij zijn vrouw Richt, in Wergea.

Dankbaar en verheugd zijn we met grutske pake Taeke en grutske beppe Richt, over het geboorte nieuws van hun kleinzoon: Fedde.

Geboren op 24 dec. 2023, zoon van hun dochter Elbrich en schoonzoon Tim, wonende te Amersfoort. We feliciteren de ouders en grootouders met dit prachtige nieuws. Dat Fedde in liefde en gezondheid mag opgroeien. Hartelijk dank namens de ouders voor de felicitatie kaart, die zij uit de gemeente mochten ontvangen in Amersfoort. .

We zijn verdrietig bij het overlijden van onze zuster: Jantje Pijl-Hofman, geboren op: 28 okt. 1937, overleden op de hoge leeftijd van: 87 jaar. Weduwe sinds 16 mrt. 2002 van Oane Pijl. Zij woonde al een tijd in de woonzorglocatie van Noorderbreedte: Jabikshof te Goutum.

Zij heeft onder ons geleefd in dit besef in geloof, en ook gereikt naar deze ervaring: "De HEER is mijn herder,..." Psalm 23: 1a

En zo hebben we haar ook aan de Here God mogen toevertrouwen.

De viering in Goutum, voorafgaande aan de crematie, heeft zaterdag 6 januari plaatsgevonden. Gedenken wij als gemeente van Christus, zoals in de dienst op 7 januari, de kinderen, en allen die bij hen horen, in onze gebeden, indachtig ons geloof dat de HEER ook ons tot herder wil zijn!

- Een "in memoriam" volgt later in Hoedershûn.

We blijven biddende voor al onze gemeenteleden die ziek zijn, zowel geestelijk/ lichamenlijk in onze gebeden. Blijf naar elkaar omzien, dichtbij en veraf. Een kaartje/ belletje kan van grote betekenis zijn.

Warme groet namens ds. A. Bouman, Klaas, Taeke, Tineke, Geke, Willy en Botina

Vrede in 2024?

Echte vrede en hoop voor deze wereld zal pas neerdalen als wij het kindeke Jezus uitnodigen om te wonen in ons binnenste.

In het nieuwe jaar is er dan heel veel om dankbaar voor te zijn als Jezus woont in ons hart. Dan vult Hij ons met Zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing !

Voor het nieuwe jaar veel liefde en geborgenheid toe gewenst in Jezus !

Over de 'Week van gebed'

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. (zie bij de agenda in deze HH: De Frissel te Wergea)



Delen in “volgen van Jezus”:

Leef je als christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?

“Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht.

Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.”

Toelichting – Jezus Christus, Gods waarheid

“Het leven volgens de waarheid van Jezus Christus gaat niet vanzelf.

Dat was het ook niet voor de volgelingen van Jezus.

Bekend is het verhaal van Petrus die wegduikt als de mensen vragen of hij bij Jezus hoort.

Het spreekwoord over de ongelovige Thomas zegt ook genoeg.

Onder de eerste volgelingen van Jezus waren er die hun eigen reputatie het belangrijkste vonden. De brieven van de apostelen staan vol met aansporingen om de duisternis niet lief te hebben, maar om in het licht te leven.

Lukt het gelovigen om te leven naar de hoge normen die zij verdedigen?

Zonder maskers, maar echt en zonder zichzelf als een ander voor te doen?

Alleen in verbondenheid met Jezus Christus krijgt Gods waarheid alle ruimte in mijn leven. Door Christus deel ik in Gods genade en aanvaarding. Dat geef mij de rust om écht mezelf te zijn. Gods Geest laat mij steeds meer begrijpen wat de betekenis van Gods Woord voor mijn leven is.

Het zorgt ervoor dat ik minder anderen beoordeel en meer mijzelf in het licht van God zet. Als ik de waarheid van God over mijn eigen leven binnenlaat, word ik liefdevoller naar anderen en ga ik de waarheid doen.

Oprecht, zonder de schijn op te houden.”

Uit: Christelijk geloof, in vragen en antwoorden en toelichting.

Theo Plezier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, Utrecht 2019.

+

NBV21, dicht bij de bron

“Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Onze missie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.”

– “De NBV21 is de Bijbel voor de 21^e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie, uit 2004. Toch nog even de vraag: waarom komt het NBG eigenlijk met de NBV21?

Een belofte uit 2004 wordt ingelost.

We hebben als NBG, na onze oproep om leeservaringen te delen, geluisterd naar de duizenden(!) reacties op de vertaling en we hebben de NBV nog eens zorgvuldig onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot een vernieuwde, verbeterde versie van de standaardvertaling van Nederland. De NBV was als een vertaling voor iedereen, de NBV21 is ook ván iedereen.

– Hoe weet ik of de NBV21 betrouwbaar is?

Er is geen andere Nederlandstalige vertaling van de Bijbel die zo zorgvuldig tot stand gekomen is. Een tienkoppig vertaalteam van bijbelwetenschappers en neerlandici heeft de NBV vers voor vers aan de Hebreeuwse, Aramese en Griekse brontekst getoetst en alle reacties op de NBV gewogen volgens de vertaalprincipes van de NBV. Hierdoor staat de NBV21 dichter bij de brontekst dan de NBV, zonder dat er concessies zijn gedaan aan de leesbaarheid in het Nederlands.

– Hoeveel verschilt de NBV21 van de NBV?

De NBV21 is als nieuw, maar het is geen compleet nieuwe vertaling.

Toch zal iedere lezer de verschillen opmerken.

De reactie van prof. dr. Eric Peels (Chr. Geref.) vat het prachtig samen:

“De NBV was goed, de NBV21 is echt beter.” Meer bijbelgetrouw zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistent, zal men in brede kring zeggen.

– Hoeveel is er veranderd?

Er zijn ongeveer 12.000 wijzigingen doorgevoerd, de eerbiedshoofdletters niet meegerekend,. Dat komt neer op wijzigingen in ongeveer 30% van de verzen

– Hoe zit dat met die “eerbiedshoofdletters”?

De persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest worden nu met een hoofdletter geschreven.

Dat wordt door zeer velen ook heel belangrijk gevonden. En bovendien zijn, anders dat men destijds verwachtte, eerbiedshoofdletters in het Nederlands nog steeds heel gebruikelijk.

N.B. De standaardeditie ligt, ook ter inzage, in de kerkenraadskamer.

+

Betekenisvolle spreuken van dr. Okke Jager:

– Wij denken dat “niet zien” alleen maar kan betekenen: de ogen sluiten.

Er is nog een andere tegenstelling, niet zien, maar: gezien worden,

En dat is nu geloven: ontdekken dat wij gezien worden.

– Geloven, dat is: ontdekken dat het zoeken naar de waarheid ons niet vrijmaakt, maar dat de waarheid ons vrijmaakt.

– Het ongeloof vraagt: wat wordt er beloofd? Het geloof vraagt: wie belooft het?

– Wij kunnen soms van “Uw wil geschiede” een kwestie maken. Maar het is...een gebed.

– Hoe meer Gods wil gedaán wordt, des te kleiner wordt het probleem, waarom Gods wil níet gedaan wordt.

Ontmoetingen met God

Verdiep je geloof tijdens de veertigdagentijd
Wil jij God (opnieuw) ontmoeten?
Dit mooie, gratis boekje verdiept en versterkt je geloof
en geeft je nieuwe inzichten over verschillende
ontmoetingen met God.
Leef in 7 weken op een nieuwe manier naar Pasen toe
met teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.
De korte uitleg en reflectievragen helpen
je persoonlijke geloofsleven te verdiepen



Hier kunt u/ jij gratis één exemplaar per adres bestellen:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/veertigdagentijd/aanvragen/>

Doorgeefluik:

a. Bijbelzondag 2024

Dit jaar kan op 28 januari Bijbelzondag gevierd worden.
Van waar de zon opgaat tot waar zij weer ondergaat, zijn er
mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door
Gods Woord. Zoals via de standaardeditie NBV-21, waarover
eerder in Hoedershun. Maar dat kan ook met je kinderen en
kleinkinderen, zoals via
“Mijn Peuterbijbel” voor/met kinderen van 1,5 – 4 jaar.
Er is ook de prachtige “Prentenbijbel” voor kinderen van ongeveer
6/7 jaar e.o. Ze zijn niet goedkoop dat is waar.
Ook het echt waardevolle kan soms duur zijn: resp. 29,95 en
34,95, met aansprekende teksten en prachtige illustraties.

b. “Levensbestemming”, De kunst van het ouder worden,
van ds.Wim Rietkerk, Utrecht 2023 – 15,99 euro.
In het blad voor Pastoraat en Gemeentebouw kwam ik
– ds.Bouman – de volgende bespreking tegen:
“Hoe geven we invulling aan de oudere levensfase? Waar laten we
ons door leiden? Welke bestemming hebben we voor ogen?
Ds.Wim Rietkerk biedt met dit boek een pastorale gids bij het
ouder worden. De auteur ziet de ouderdom als een levensfase
met een eigen karakter en uitdaging. We krijgen meer tijd voor
andere bezigheden, zoals vrijwilligerswerk, verdieping, spelen...
Beperkingen en verminderde gezondheid vragen om aanpassingen
in ons levenstempo. Maar ook dan kunnen we in al onze
kwetsbaarheid iets voor anderen blijven betekenen.
In de ouderdom kunnen we ontdekken wie we ten diepste zijn.
Essentieel is dat we niet op weg zijn naar iets,
maar naar iemand.
Rietkerk reikt verschillende vragen aan die kunnen helpen om
onze persoonlijke route naar onze bestemming verder te gaan.
Ook noemt hij enkele voorbeelden van inspirerende ouderen
in de Bijbel. Een inspirerend en bemoedigend boek.”

c. Muziek en lied

Wil je stilstaan bij de schoonheid van de aarde en haar kwetsbaarheid? Luister dan naar de nieuwe liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid. Lieder met titels als "Breng ons in evenwicht", "Ontvang de zegen" en "Schepper God" kunnen je inspireren om goed voor de schepping te zorgen. Echt scheppingsliederen zagezegd. Ze kunnen thuis, in de kerk, waar ook gezongen worden. Vgl.: petrus.protestantsekerk.nl/schrijversvoorgerechtigheid.

+

Om bij stil te staan en over na te denken

Eerst dit:

"Ik zal de daden van de Eeuwige gedenken,
ja denken aan uw wonderen vanouds,
van al uw werken gewagen
en uw daden overpeinzen.

-Ps.78:vs.12-13.

"Komt, luistert, laat mij vertellen,
gij allen, vol eerbied voor God,
wat Hij voor mij persoonlijk
heeft gedaan."

-Ps.66:16

En dan dit leerdicht: "De hand van God":

Het geloofsoog
let op wonderen:
de sporen van Gods zorg
ook waar die zijn verhuld
in dienst van mensen
of in wat voor vreemden
puur natuurlijk of toevallig heet.

Het mag ons niet ontgaan,
dat onze God zijn hand uitstrekt,
waar bij onszelf of om ons heen
't bedreigde leven
toch weer leefbaar wordt,
waar het verziekte weer geneest
of voor verdrukten uitkomst daagt.

Zelfs bij belevens
van nood en druk
die heilzaam werkt,
omdat ze 't afgedwaalde hart
weer tot bekering brengt,
ontdekken Gods gezellen zijn beleid
en zullen zij dit onderling
met lof en dank ter sprake brengen:
zie je wel – Hij is het weer!

dr.F.L.Bos in "Weg-wijzer worden".



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Het vierjaarlijks bezoek van de classispredikant

Waarom?

De kerkorde zegt het zo:

“De classispredikant bezoekt in de classis elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel een maal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten. De classispredikant informeert het breed moderamen over de bevindingen.” (ordinantie 4-16-3)

In mijn eigen woorden: eens in de vier jaar schuif ik graag bij elke kerkenraad in onze classis een keer aan om te horen hoe het met u gaat, hoe u het volhoudt met elkaar, waar u uw inspiratie vandaan haalt en tegen welke hindernissen u aanloopt. Ik kan dan even met u meedenken en mogelijk uw ideeën meenemen naar de classis. Met uw voorgangers (predikanten, kerkelijk werkers) spreek ik graag afzonderlijk, om te vragen hoe het met hen persoonlijk en met hen als voorganger gaat. Na afloop krijgt u van mij een brief waarin ik kort op het bezoek reflecteer. Deze brief gaat ook naar het breed moderamen van de classis, zodat men ook daar op de hoogte is van wat er bij u speelt.

Wanneer?

Het streven is om in vier jaar tijd alle gemeentes in onze classis te bezoeken. Hierbij houd ik de volgorde aan waarin mijn voorganger u heeft bezocht. In de lijst hieronder kunt u zien wanneer uw gemeente aan de beurt is.

Hoe laat?

Wanneer ik bij u op bezoek kom heb ik één tot anderhalf uur van uw vergadertijd nodig. De voorganger spreek ik graag een uur voorafgaand aan de vergadering. Bij twee voorgangers ziet het er dan zo uit:

17.00 uur: gesprek met voorganger A

18.00 uur: pauze

18.30 uur: gesprek met voorganger B

19.30 uur: gesprek met de voltallige kerkenraad

21.00 uur: ruimte voor uw eigen agenda

Is er nog een derde voorganger, dan spreek ik die graag om 16.00 uur, enzovoort

Welke voorbereiding?

Om me goed voor te bereiden ontvang ik tevoren graag uw beleidsplan, uw plaatselijke regeling, een naamlijst van uw kerkenraad (met daarbij ook de roepnamen), uw programmaboekje voor het winterseizoen (als u dat heeft) en vooral ook de vragen waar u graag over wilt spreken.

Toch eerder?

Als er een stevig vraagstuk bij u op tafel ligt, kom ik graag eerder langs. Om een paar voorbeelden te noemen:

- u krijgt binnenkort een predikantsvacature. Ik denk graag met u mee hoe die vacature ingevuld zou kunnen worden, zo mogelijk ook in samenwerking met andere gemeentes in de classis;
- u hebt onvoldoende ambtsdragers om aan het kerkordelijk minimum te voldoen. Formeel kunt u dan geen besluiten meer nemen. In samenspraak met het Breed Moderamen van de classis ga ik graag met u op zoek naar een oplossing;
- er is spanning in uw kerkenraad. Wellicht valt het allemaal nog wel mee, maar tijdig hulp inroepen is het beste wat u nu kunt doen. Ik ga graag met u in gesprek en help u zo nodig met het vinden van passende bemiddeling en begeleiding;
- u heeft een geweldige ingeving voor de toekomst van de kerk. Het zou zonde zijn om daar niet met de classispredikant over te praten: ik kan het idee delen met andere gemeentes waar ik kom;

Zo zijn nog wel meer voorbeelden te bedenken. Waar het mij om gaat is dat u zich vrij voelt het bezoek naar voren te halen zodra daar aanleiding toe is.

En wat nu?

Als er bij u geen dringende vragen zijn hoeft u eerst niets te doen, maar als er aanleiding is het bezoek naar voren te halen, hoor ik dat graag deze maand nog. U ontvangt dan van mij een link met mogelijke data.

Zou u misschien ook nog even willen zien of ik in de lijst hieronder de naam van uw gemeente correct heb vermeld? Zo nodig kan ik het dan in een volgende versie aanpassen. Als u inmiddels met een andere gemeente zo intensief samenwerkt dat ik u beter tegelijk kan bezoeken, hoor ik dat ook graag.

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma - classispredikant Fryslân - 06-58013225 -
r.praamsma@protestantsekerk.nl

STICHTING STRAATPASTORAAT LEEUWARDEN

Wij zoeken bestuursleden

Wij zoeken mensen die achter de schermen willen bijdragen aan de continuïteit en willen meedenken over de groei van Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

Wat zoeken wij?

Wij zoeken leden voor ons bestuur. Een voorzitter een secretaris en algemeen bestuursleden.

Wie zijn wij?

De Stichting stelt zich ten doel geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen, in Leeuwarden. Mensen die vaak buiten de zorgkaders vallen door allerlei achterliggende oorzaken. Wij bieden geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en het zoeken naar een balans tussen nabijheid en distantie. De straatpastores hebben aandacht voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe zij die verwoorden en verwerken en werken via de presentiemethode. Het is een vrijplaats om als mens kwetsbaar te mogen zijn. Nabijheid en trouw zijn hierbij belangrijke waarden.

Stichting Straatpastoraat Leeuwarden wordt aangestuurd door het bestuur. Zij werkt nauw samen met de twee straatpastores. Zij zijn de spil tussen het bestuur en dagelijkse praktijk. Het bestuur van het Straatpastoraat vergadert één keer kwartaal met de pastores

Wij zoeken dus een voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting. Het zou mooi zijn als de voorzitter een bijdrage kan leveren aan fondsenwerving.

Wij zoeken dus een secretaris:

De secretaris documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar het netwerk van relaties.

Wij zoeken dus twee algemeen bestuursleden

Algemeen bestuursleden denken; praten en beslissen mee over de huidige gang van zaken en de toekomstplannen van het straatpastoraat.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingstraatpastoraatleeuwarden.nl. Voor vragen en interesse, neem contact op met Koos Jorritsma, penningmeester via info@stichtingstraatpastoraatleeuwarden.nl



12 jarige Jezus in de Tempel: YouTube/Renee Ham: 13 aug 2016
<https://youtu.be/NOYd7hytoIQ>

(Lucas 2:40) en 'Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en de mensen ook' (Lucas 2:52). Het verhaal over de twaalfjarige Jezus in de tempel laat die wijsheid van Jezus en zijn verbondenheid met God goed zien.



J	E	P	Z	E	N	E	T	E
W	J	U	I	E	E	S	I	V
U	S	E	D	H	M	W	I	F
N	B	N	Z	E	C	S	T	U
M	A	R	K	U	S	S	W	V
M	E	R	O	E	S	D	A	S
A	V	O	N	D	M	A	A	L
A	W	O	N	D	E	R	L	N
G	E	N	O	E	G	N	F	G

- AVONDMAAL
- BRODEN
- ETEN
- GRAS
- JEZUS
- MANDEN
- MARKUS
- SCHIP
- TWAALF
- TWEE
- VISSEN
- VIJF
- WONDER
- WIJN

Oplissing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Wat voor eten heeft deze jongen bij zich?
 Dit verhaal staat in Johannes 6 : 1-15

Kerkenraad:

preses: Wisselend Klaas Finnema / Taeke de Jong

scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen

tel. 2551247 / 2551086

tel. 2552453 of 0611082856

E-mailadres: scriba@pknwarten.nl

tel. 2551963

penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff

adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen

attestaties, geboortes enz.: Taeke de Jong

tel. 2551086

Pastorale zorg:

Ds. A. Bouman, Vondelstraat 7, 8913 HP, Leeuwarden

E-mailadres: arbou@simpc.nl tel. 058-2894477 (inspreken kan)

Colleges van kerkrentmeesters:

voorzitter : Taeke de Jong

tel. 2551086

secretaris : Jasperina Tjeerdsma

tel. 2551134

penningmeester : Harm Dijkstra

tel. 2553064

postbankrekening : NL24 INGB 0000 936220

t.n.v. administrateur van de Geref. Kerk

College van Diakenen:

Voorzitter : Geke van Werkhoven

tel. 2552638

Secretaresse : Willy Bouma

tel. 2551536

Penningmeester : Tineke Bruinsma-Tolsma

tel. 2552591

postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574

Telefoonnummer Geref. Kerk Warten:

06 22 650 247

Redactieadres Hoedershûn: E-mail: hoedershun@gmail.com

Voor verhuur van de zaal etc. : Fokke de Jong, Nijpaed 13 Warten

Tel: 06 53318691

Coördinerend kosterschap:

Uitvoering door gemeenteleden.

Sleuteladres: Taeke de Jong Wergea

tel. 2551086

Reserve sleuteladres: Geke en Herman van Werkhoven

tel. 2552638

Harm en Annie Dijkstra

tel. 2553064

website van de kerk: www.pknwarten.nl

De inleverdata van de kopij voor het volgende nummers in 2024 zijn als volgt:

16 februari

15 maart

Kerkdiensten

Zondag	14 jan 1 ^e collecte 2 ^e collecte	11.00 uur Binnenlands diaconaat Kerk	Ds. A. Elverdink	Eastermar
Zondag	21 jan 1 ^e collecte 2 ^e collecte	09.30 uur Missionair werk Kerk	Ds. J. de Lange	Garyp
Zondag	28 jan 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	09.30 uur Jonge generaties Kerk Kindernevendienst	Ds. A. van Harten -Tip	Smilde
Zondag	4 febr 1 ^e collecte 2 ^e collecte	09.30 uur Werelddiaconaat Kerk	Carlijn Niesink	Wirdum
Zondag	11 febr 1 ^e collecte 2 ^e collecte	09.30 uur Noodhulp Kerk	Ds. Douma-van der Molen	Sneek
Zondag	18 febr 1 ^e collecte 2 ^e collecte	09.30 uur Binnenlands diaconaat Kerk	Ds. A. Bouman	Leeuwarden
Zondag	25 febr 1 ^e collecte 2 ^e collecte	11.00 uur Missionair werk Kerk	Ds. J. Kroon	Grijpskerk
Zondag	3 maart Heilig Avondmaal 1 ^e collecte 2 ^e collecte	11.00 uur Zending HA Collecte	Ds. J. de lange	Garyp