

HOEDERSHÛN

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens.

58e jaargang nr 2 februari – maart 2025.

**Wat zou de wereld anders zijn als er in plaats van leed en pijn
geluk en goedheid heersen zal verbondenheid en goede trouw
als oorlog eens verdwenen was en stenen uit en puin en as
voorgoed verrezen zouden zijn, wat zou de wereld anders zijn**

**Breek die muren af breek die muren open
laat er voor de mensen hoop op leven zijn**

**Wat zou de wereld anders zijn als er eens mensen zouden zijn
die niet op eigen rechten staan maar bruggen naar elkander slaan
als niemand meer gelukkig is zolang er nood en honger is
en wapens zonder vrede zijn, wat zou de wereld anders zijn**

**Breek die muren af breek die muren open
laat er voor de mensen hoop op leven zijn**

**Wat zou de wereld anders zijn als wij genezen zouden zijn
van eigen dunk en zucht naar macht die al zolang de oorlog bracht
en liefde ons eens zijn vergoed als echte mensen leven doet
en zal er hoop en toekomst zijn voor allen die op aarde zijn.**

**Breek die muren af breek die muren open
laat er voor de mensen hoop op leven zijn.
Breek die muren af breek die muren open
laat er voor de mensen hoop op leven zijn
laat er voor de mensen hoop op leven zijn**

**Zanggroep De Dobber is een jongerenkoor uit Harich in Gaasterland.
Het koor zingt geestelijke liederen in het Nederlands en het Frysk.**

<https://youtu.be/Lan6lQtSj48?feature=shared>



Agenda

Woensdag 5 maart : Brei/Koffie/Thee club, aanvang vanaf 10.00 uur in de Geref. Kerk te Warten

Zondag 9 maart : DV Harry van Wieren en m.m.v. familie Pieter, Diana, Mirjam. en Eline Ijpma. Aanvang: 9.30 uur in de Geref. kerk te Warten.

Hebt u/ jij iets te vermelden in de agenda, of iets anders in het kerkblad?
Een mooi stukje of gedicht wat je aanspreekt, wees vrij om het met ons te delen.
Hartelijk dank namens de redactie van het kerkblad.

De kaartverkoop is gestart van de musical SIMSON!
Bestel nu je kaarten via de bestelknop hieronder voor slechts € 12,50 per stuk.
Onze speeldata zijn:

donderdag 27 maart – 20.00 uur
Vrijdag 28 maart – 20.00 uur
Zaterdag 29 maart – 20.00 uur
Zondag 30 maart – 14.30 uur



Verjaardagskalender



3 Maart

Foke Dijkstra-de Groot

84 jaar

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!
Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst namens
ds. A. Bouman en de kerkenraad.

In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te worden. Vindt u/ jij het ook fijn om iemand via ons kerkblad de felicitaties over te brengen? Of wilt u liever niet hierin worden vermeld, geef dit dan even door aan de redactie of de scriba.

De diakonie geeft hierbij een overzicht van de in de komende tijd te houden collecten vanuit Kerk in Actie/Protestantse Kerk.

ZONDAG 2 MAART

Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie – Voorjaarszending PKN
Egypte – Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

ZONDAG 9 MAART 2025

Collecte Kerk in Actie : ZENDING
Veertigdagentijd/Internationale Vrouwendag (08-03)

China – Toevluchtsoord voor migranten in nood.
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Geef aan de collecte en steun via het programma Zending van Kerk in Actie migranten in nood in China en andere zendingsprojecten wereldwijd.

ZONDAG 16 MAART

Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair Werk

Nederland – De kliederkerk is er voor jong en oud
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

ZONDAG 23 MAART

Veertigdagentijd--Kerk in Actie WERELDDIACONAAT

Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen.

ZONDAG 30 MAART

Veertigdagentijd--Kerk in Actie WERELDDIACONAAT

Kinderen in achterstandswijken in Colombia weerbaar maken

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia.

ZONDAG 6 APRIL

Veertigdagentijd--Kerk in Actie ZENDING

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodiek waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

Kerk in Actie steunt via het programma Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven.

Met een vriendelijke groet, namens de Diaconie: Geke, Willy en Tineke

Uit de gemeente:

januari/ februari:

Na de zondagdienst op 2 febr. jl., waar onze pastor zelf in voorging. En m.m.v. en op verzoek door ds. Bouman zelf, het prachtige zang groepje: 'De Dobber' uit Gaasterland. Hebben we als gemeente/ kerkenraad met warmte en dankbaarheid, afscheid genomen van onze pastor; ds. Arend Bouman. Blij en verheugd met hem voor de grote opkomst, ook van bekende 'oud' gemeente leden die al een paar jaar verhuisd zijn.



Als eerste ontving hij namens de leiding/ kinderen van de kindernevendienst, een muzikaal onthaal. *'Maak een vrolijk geluid voor de Heer...'*

Met als cadeau/ herinnering een mooi zelfgemaakt boeket bloemen.

Waar alle foto's van de kinderen op stonden geplakt. :-)

De voorzitter; Klaas Finnema bedankte hem namens ons allemaal.

Voor al zijn grote inzet, betrokken-/ gedrevenheid na meer dan 10 jaar in onze gemeente-/ kerkelijk werk te hebben gedaan. De geestelijke bijstand in het pastoraat bij ziekte, rouw/ gemis, geboorte of anders. Samenwerking/ vergaderen met de kerkenraad, de bijdragen in ons kerkblad de Hoedershûn. De aandacht/ inzet voor de RvK, in de dorpen Warten/ Wergea en Warstiens met de gezamenlijke kerken. Voor de jongeren die nog zoekende zijn, ouderen die extra aandacht nodig hadden. Voor ieder was er een luisterend oor, bovenal de vele bezoeken/ presentjes die hij heeft gebracht. Ook die al elders woonden.

Waar hij door gebed, met raad en daad geleid en gesteund mocht worden door zijn Heer. Klaas overhandigde hem een herinneringsmap, met persoonlijke dank/woorden vanuit de gemeente en enkele foto's van momenten door de jaren heen. Met nog een boekenbon, om zelf iets uit te kiezen voor in zijn 'vrij tijd' straks te kunnen lezen. Voor familie Bouman, ook nog prachtige voorjaarsbloemen. Namens en gezamenlijk met de kerkenraad, was er nog een hapje en een drankje in de Lytsemar bij Klaas en Ardien. Van beide kanten zal het zeker wennen zijn, nu een bekend en vertrouwd persoon uit ons midden uit beeld valt. Toch zeggen we: 'Oant sjen!'.

DV gaat hij op zondag 25 mei, nogmaals bij ons voor. We wensen hem samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog een hele fijne en gezegende tijd samen. De voorzitter noemde ook de gesprekken/ contacten die er inmiddels gaande zijn met de kerkenraad en de voorganger ds. Jacolien de Lange uit Garyp.

DV hopen wij voor het pastoraat, dat ds. Jacolien dit op zich wil nemen. Het zal zeker een andere invulling krijgen zoals we gewend waren. Als kerkenraad en gemeente, zullen we goed op elkaar moeten passen. Aangeven waar extra aandacht/ bezoek nodig is, of zeker gebed.

Om deze woorden te gebruiken van onze pastor: *'In vertrouwen mogen we zo verder gaan'*, als Zijn gemeente, want Hij is er bij als onze leidsman en herder voor Zijn schapen. Dat hoorden we zondag 9 febr. ook in de preek van dhr. Sjouke v.d. Meulen. De engel zei tegen Gideon: uit: Rechters:6:16: *'Dat kun je omdat Ik je bijsta'*. Want door ons zelf kunnen we het niet, ...

DV neemt zr. Jasperina Tjeerdsma afscheid van haar ambt als ouderling/
kerkrentmeester van onze gemeente. In de dienst van zondag 16 maart, met als
voorganger: ds. Jacolien de Lange uit Garyp. We zijn blij en dankbaar voor al haar
toewijding en inzet, wat zij trouw meer als 10 jaar heeft gedaan, hiervoor willen we
haar héél hartelijk bedanken.

Belangrijk om ook te benoemen: en met dank aan br. Daniël Heeger die wel
kerkrentmeester wil worden, in onze gemeente. We wensen ook hem hierin Gods
liefde en kracht toe, bij zijn nieuwe missie.

Denken we ook aan onze broeder en zusters die ergens anders wonen:

Zr. Foke Dijkstra- de Groot, p/a Noorderbreedte, afd.2, kamer 32A, Borniastraat 32,
8934 AD Leeuwarden.

Br. Tjerk Adema, Friesma State, Afd: Grien; kamer 3. Oostergoostraat 52, 9001 CM
Grou.

Zr. Sjoerdje Pander- Haitjema, woning H, Bennemastate, Rijkstraatweg 165, 9254 DE
Hurdegaryp.

Warme groet namens de kerkenraad; Klaas, Pieter, Taede, Tineke, Geke, Willy en
Botina

+

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer



Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem
Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Refrein: Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Uit: Samen, van: Elly en Rikkert

<https://youtu.be/zhF3CLSdJdw?feature=shared>

Vanuit Perkswaltje 55 in Leeuwarden.

Mijn vrouw en ik, onze twee jongste kinderen, met kleindochter Birgit hebben de afscheidsdienst, met afscheidsuur erna, inderdaad als heel mooi, hartelijk en warm ervaren.

Zelf vond ik het een voorrecht om die zondag met jullie de Schriftwoorden uit Kol.3:12-17 en 1 Joh.4: 7-21 te delen om eruit, ernaar te leven. En wat een inzet van de zangers uit Gaasterland, van de organist, vooraf in de keuken en nadien bij de “koffie”, van de kinderen en leiding in de kindernevendienst, van ons allemaal: zingend, luisterend, biddend, en nadien prima, gezellig bijeen.

Hartverwarmend, alle creativiteit en hartelijkheid die op zondag 2 februari in ons kerkgebouw naar voren kwam! De werkstukken van de kinderen zie ik nog dagelijks in een mooie vaas staan. Samen met het prachtige bloemstuk, de boeken, soms samen met “Merci”. Dank jullie wel allemaal!

Dan de map die in de consistorie klaar lag: tjonge, jonge!: (oud-)gemeenteleden en bevrienden, hartelijk dank(!) voor de bijdragen in de map, met mooie foto's, dankbare en aansprekende teksten en gedichten, zelfs een tekst uit “Hoedershun”-2014, tekeningen en puzzels, de tekst van de hartelijke toespraak van de voorzitter van de kerkenraad, boekenbonnen en boekenlegger, ‘t houdt niet op, om verlegen mee te zijn. Wat een rijkdom! Nogmaals: hartelijk dank allemaal! En bij álles wat, naast de diensten, aandacht vraagt: ook dánk voor de inzet, de aandacht, het vertrouwen en het gezamenlijk “op weg zijn” van jongeren en ouderen in kerkenraad en gemeente, en allen daaromheen.

Aan velen zal in de loop van de tijd, ook in de diensten, gedacht zijn bij de voorbeden, persoonlijk en bij het vele kerkenwerk, ook het “stille”. Moge dat dragen van het elkaar in de voorbede steeds doorgaan!

‘k Heb trouwens begrepen dat “Garyp” in overleg met ds.Jacolien de Lange gelukkig het bijzonder pastoraat in onze gemeente wel wil oppakken, naast de betrokkenheid bij twee gespreksgroepen, waarin ook jongere gemeenteleden van ons meedoen. Ben ik blij mee!

Naast wat we al hebben mogen delen, wens ik jullie als kerkenraad en gemeente, van harte Gods nabijheid toe bij het “verder gaan”, bij het hele kerkelijk leven in Warten-Warstiens-Wergea. En in jullie eigen leven in het bijzonder. Terwille van het persoonlijke en samen-leven in dienst van God bij het Licht van het Evangelie. Zelf hoop ik wat meer tijd te hebben voor thuis, voor familie- en vriendenkring, nog wat kerkelijk werk, vooral vrijwillig, te doen in Leeuwarden, naast het voorgaan in kerkdiensten.

Graag deel ik tenslotte in deze laatste bijdrage voor “Hoedershûn”, met jullie en meelezers, in deze woorden uit het “Liedboek”- zingen en bidden in huis en kerk” (pg.1317):

In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD
OM ONS TE ONTVANGEN
THUIS TE BRENGEN.

AMEN.

IN HET BEGIN – naar een joods verhaal

“Met welk woord begint de Torah?” vroeg de rabbijn aan zijn leerlingen. David stak zijn vinger op. “Het eerste woord van de Torah is: Berésjiet, in het begin”.

“Goed geantwoord” zei de rabbijn, het eerste woord is berésjiet. Dus is de eerste letter van de Torah van de Eeuwige, geprezen zij zijn Naam, de letter beet.”
En hij zette de Hebreeuwse letter op het bord.

“Een beet, zie je wel, het lijkt wel een huisje. En dat is het ook, want het Hebreeuwse woord beet betekent huis.

Je weet: wij Joden lezen van rechts naar links. We lezen vanuit die open-letter-naar links, vanuit deze letter beet, vanuit dat “huisje”.
En waarom liet de Eeuwige, geprezen zijn zijn Naam, het verhaal van de schepping van hemel en aarde met de letter beet beginnen?

Dat is opdat we nooit zullen vergeten: De Eeuwige, Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij geeft ons ruimte om te leven. Hij geeft ons een dak boven ons hoofd, grond onder onze voeten, een steun in de rug en een toekomst voor ons.”

En wij, zijn mensenkinderen, mogen daar dankbaar naar zijn bedoeling blijk van geven.
Ook in- en vanuit het gebed in verband met gewas en arbeid.

Naar “Spiegeltaal”, Arda de Boer-van Veen.

Verdieping:

Wat is het Heilig Avondmaal? Betekenis, viering en deelname binnen de Protestantse Kerk

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/het-sacrament-van-het-heilig-avondmaal/>



DV zondag 2 maart Viering Heilig Avondmaal

Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Lied: 975:4

Praat mee op kerkplein! <https://kerkplein.nl/>

Wat is Kerkplein?

Kerkplein is een online ontmoetingsplek voor mensen met een taak in de kerk. Je ontmoet er mensen die in de kerk met hetzelfde bezig zijn als jij, zowel vrijwilligers als professionals, uit allerlei kerkgenootschappen.

Kerkplein biedt ruimte aan allerlei taakgroepen; je kunt ideeën, ervaringen en materialen uitwisselen, elkaars vragen beantwoorden en er is een agenda met activiteiten en trainingsaanbod.

Kerkplein is een initiatief van De Zalige Zalm, hét communicatiebureau voor kerken.

Hoe werkt het?

Download de gratis app in de App Store of via Google Play en meld je aan of log in via de website.

De Kerkpleinbeheerder verleent je toegang en wijst je de weg. Je kiest zelf aan welke groepen je wil deelnemen en welke meldingen je wilt ontvangen. Ook kun je een eigen groep starten.

Als nieuw...

“refurbished” “tweede leven” “vintage” ... het zijn allemaal mooie kreten die we steeds vaker tegenkomen, ook in de (online)winkel. Een groot goed, naar mijn idee. Onze wegwerpmaatschappij mag best leren om duurzamer om te gaan met materialen. Kleding, meubels, tuinmeubilair – als het van degelijke kwaliteit is, kan het vaak jaren mee, ook in een tweede leven. En dat is voor zowel de portemonnee als voor onze wereld veel beter.

Regelmatig staat er dan bij een advertentie ‘Als Nieuw’.... En dáár heb ik dan vaak wel weer wat argwaan bij. Want ‘als nieuw’: is die claim wel waar? Hoeveel onzichtbare slijtage is er al? Kom ik niet tóch sneller dan gedacht voor een onaangename verrassing te staan, omdat de **buitenkant** er wel mooi uit ziet, maar tijd of gebruik voor onzichtbare slijtage heeft gezorgd?

Daarom moest ik best even nadenken bij het **jaartheme ‘Als Nieuw’**.

Is dat wel de goede term, als we daarmee verwijzen naar de verwachting van het Koninkrijk van God? Er komt toch een *nieuwe* hemel, en een *nieuwe* aarde? We mogen toch een *nieuw* leven, een *nieuw* lichaam, een *nieuw* bestaan verwachten? Maar bij nadere beschouwing blijkt ‘als nieuw’ uiterst raak te zijn.

Aan de ene kant daagt het ons uit om **nu al**, in deze oude wereld, te leven alsof we *nieuw* zijn. **Als** vernieuwde mensen, kinderen van het Koninkrijk. Om volgens de **nieuwe** regels van dit Koninkrijk om te gaan met deze schepping, met elkaar, en in onze relatie met de Heer. Want sinds het begin van de prediking van Jezus is dat *nieuwe* Koninkrijk al begonnen! (Mat. 4:17)

Aan de andere kant mogen we, als we er tegen aan lopen dat het **nog niet** zo ver is, als we vastlopen in fouten, schuld en zonde, of juist als we tegen de pijn van ziekte, verdriet, gemis en dood aan lopen...

Dan mogen we weten: we leven wel **Als Nieuw**, maar de volledige vernieuwing zal nog komen. We leven *nú* al in Gods Koninkrijk, maar de voltooiing staat nog uit. En *dán* zal alles werkelijk *nieuw* worden. Wat is dat een troost, in onze gebroken wereld. Want *ééns* komt die dag, dat de bazuinen klinken. En dan zal alles niet meer *als* *nieuw*, maar *volledig* *nieuw* zijn!

Gespreksgroep geloofsopvoeding.

Zelf heb je het geloof als kind meegekregen, en daar ben je blij mee. Thuis, op school, misschien ook wel in de kerk kreeg je de verhalen mee. En dat was bij klasgenootjes thuis ook zo. Geloof was lang in veel gezinnen een bijna vanzelfsprekend stukje van de opvoeding.



Maar de tijden zijn veranderd.

Lang niet al je leeftijdsgenoten geloven nog, en zelf heb je misschien ook wel je vragen. Misschien heb jij wèl iets met het geloof, maar je partner niet. En hoe deel je dan je geloof met de kinderen?

Misschien heb je je kind(eren) laten dopen, misschien ook niet. In beide gevallen kom je voor de praktische vraag: Hoe geef je het mooie van het christelijk geloof dan door aan je kinderen? En wát wil je eigenlijk doorgeven?

We hebben inmiddels twee winterseizoenen gehad met waardevolle ontmoetingen. Hierbij zijn ouders uit Garyp én uit Warten/Wergea/Warstiens betrokken. De één komt elke keer, de ander af en toe. Sommigen komen als stel, anderen om-en-om of alleen. Doelgroep: Ouders van kinderen op de basisschool

Thema's zijn:

* Je kind bij God brengen: dopen, opdragen, of later zelf de keuze geven?

* Kinderen en kerk: wanneer begin je, en hóé dan?

* Opvoeden doe je niet alleen....

* **in te vullen in overleg**

Leiding: Ds. Jacolien de Lange

Datums: 6 maart, 23 april

Gespreksgroep jongvolwassenen: Geloven in deze tijd – hoe doe je dat?

Als [een groot deel van] je vriendenkring eigenlijk niet zo veel met geloof heeft. Als je zelf vol vragen zit. Als je wel met je geloof aan de slag wilt – maar ook niet zo goed weet waar te beginnen. Als je wel graag in gesprek wilt over God, geloof, de Bijbel – maar met wíe dan?!?



Wees dan van harte welkom bij onze gespreksgroep.

“Wij” zijn een aantal jonge mensen uit Warten en uit Garyp, die sinds een jaar met elkaar in gesprek zijn. En heel graag ook met jou in gesprek willen komen. Samen verdiepen we ons in de Bijbel, maar ook de vragen van deze tijd, van ons leven.

Doelgroep: gelovige en zoekende, kerklid of niet, humor én serieus, geboren tussen 1980-2000 (ongeveer).

Ds. Jacolien zal de gespreksavonden leiden.

In principe komen we op donderdag avond bij elkaar, van 19.45-21.30 uur.

Locatie wisselt, vaak bij één van de deelnemers thuis, en afwisselend in Garyp of Warten. Indien nodig regelen we carpool/vervoer via de groepsapp.

Er zijn nog enkel datums te gaan, wanneer:

20 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni

We houden onderling contact via een groepsapp. Zit je nog niet in de app, maar wil je wel graag meedoen? Of wil je nog wat meer informatie?

Neem even contact op!

Ds. Jacolien de Lange

Tel. 0511-845435 / 06 – 228 25 94

KOFFIEOCHTENDEN:

Iedere maand is er op [meestal] de vierde donderdag van de maand een koffieochtend in één van de zaaltjes van de Andreastsjerke onder leiding van Ds. Jacolien de Lange en pastor Grytsje Hovius

Data:

27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni.



Klein danklied

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze
mij uitgetild, –

laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de beven-
de zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

- Ad den Besten

Aswoensdag & Vespers Stille Week

Zoals Kerst voorbereiding vraagt, is dat ook met Pasen het geval. Vanouds kent de kerk de periode van 40 dagen. Een periode van versoering. Besef van je eigen sterfelijkheid. Besef ook van ons falen, onze schuld. Maar ook het steeds meer verlangen naar een nieuw begin.

Op de Aswoensdag horen we, dat wij uit stof gemaakt zijn, en tot stof zullen weerkeren. We horen de vraag van de Heer: Hoe gaan jullie met Mij, met Mijn mensen, met Mijn schepping om? We worden stilgezet, opgeroepen tot een omkeer van ons leven.

In de Stille Week staan we heel intens stil bij de Lijdensweg van de Heer. Hoe ver wilde Hij gaan, hoe diep... We kijken mee met de kring discipelen, nauwelijks begrijpend wat er gebeurt. We worden genodigd om de Tafel van de Heer te delen. We zien het onvermijdelijke op ons af komen: de arrestatie, de kruisdood van de Heer. En dan.... In de stilte van de nacht waken we, in het geloof, de hoop, dat de Heer nóóit loslaat, wat Zijn hand begon.

Door samen bewust in momenten van stilte en gebed, muziek en Schriftwoord de weg van de Heer te volgen, gaan we steeds dieper ervaren hoe groot het wonder van de Paasmorgen is!

Palmpasen: 13 april 2025 [gezinsdienst Garyp]

Bij de vierde zondag in de veertigdagentijd, Lucas 15:11-32

“Wie denk je eigenlijk wel wie je bent?
Hoe durf jij hier nog terug te komen?
Je had jóúw deel toch al meegenomen?
Alles verbrast in weet-ik-wat-voor tent!

Op mij kon vader altijd vertrouwen.
Ik heb mij voor hem in het zweet gewerkt,
maar van waardering heb ik niets gemerkt.
Moet ik nu met jou een feestje bouwen?

“Wie ik ben, mijn broer, dat heb ik ontdekt.
De varkens hielden mij een spiegel voor,
vaders naam heb ik met modder bevlekt.

Onderweg naar de plek waar ik thuishoor
zag ik van ver ZIJN ARMEN UITGESTREKT.
Kom dan, zonder jou gaat het feest niet door.”

– Een Schriftgedicht van
Jan van Duivenbode.

Delen in “Verwachten van Gods nieuwe wereld”.

Waarbij ook de vraag:

De kerk wordt ook de gemeenschap van heiligen genoemd, maar zo heilig zijn christenen toch niet?

“Nee, er is er maar één echt heilig, Jezus Christus. Alleen door het geloof in Christus zijn wij voor God heilig en woont zijn Geest in ons.

Hij zet ons steeds weer op de weg van God als wij daarvan afdwalen, leert ons om recht te doen en om elkaars tekorten te verdragen.

Toelichting – De kerk, gemeenschap van gelovigen.

Bij het woord “heiligen” zijn er een paar misverstanden op te ruimen.

Allereerst wanneer mensen denken aan de rooms-katholieke heiligen: bijzondere gelovigen die in het hiernamaals een streepje voor hebben en met hun voorbeden de “gewone” gelovigen helpen.

Het tweede misverstand komt dichterbij:

alsof “heiligen” een perfect christelijk leven zouden leiden.

De praktijk laat een ander beeld zien: christenen vertonen nogal eens een moraal ten aanzien van zakendoen, belastingaangifte, en onderlinge conflicten die haaks staan op het evangelie. Nog erger wordt het wanneer ambtsdragers en andere vertegenwoordigers van de kerk door misleiding, manipulatie en machtsmisbruik zich aan zwakkeren vergrijpen.

Vanuit het Nieuwe Testament heeft het woord “heiligen” een andere klank. Wanneer de apostelen gemeenten aanschrijven als “uitverkoren heiligen” of als “gelovigen die in Christus Jezus zijn” gaat het om diegenen die uit de wereld zijn afgezonderd om bij Christus te horen en die zo aan God gewijd zijn.

De heiligheid van Christus werkt door in zijn kerk.

Dit symboliseren de tekenen van doop en avondmaal.

Het voorrecht om bij Christus te horen legt ook de verplichting op om steeds weer heilig te zijn en elkaar in liefde te dienen.

Het bijzondere van de kerk is dat zij hierin een mild en genadig regime kent: juist in de vergeving van de zonden wordt een weg geopend naar een nieuw en heilig leven.”

Doorgeefluik

a. **Prof .Beatrice de Graaf, “Wij zijn de tijden. Geschiedenis in crisistijd.”** Huizinga-lezing 2024.

Derde, bijgewerkte druk 2025.

Uitg. EW, Diemen. ISBN 978 9463 48122 9.

Het boekje kost: 14,95 euro.

Zij is getrouwd, zij ontvingen drie kinderen.

En zij wordt regelmatig in t.v.programma's gevraagd.

Er staat ook een interview in het boekje.

De interviewer Liesbeth Wytzes noteert:

zij wordt gesteund door een sterk geloof.

En ze ziet het als haar taak om juist als de wereld

somber is naar het licht te zoeken. Zelf zegt ze:

“Hoop blijven bieden. Dat is mijn drijfveer in alles wat ik doe. Lichtpuntjes zien, hoe duister het verder ook is.” Aanbevolen.

b. **“Hartenkreten en zielenroerselen”** is een uitgave van de PKN, onder redactie van Janet van Dijk.

Daarin drie keer “Ik geloof met hart en ziel” dat we hier graag willen delen:

– ds.Rob Visser: “Ik geloof met hart en ziel dat het leven de moeite waard is. Ondanks alle verschrikkingen die ons leven kunnen ontwrichten als natie, als volk, als gemeenschap, als gezin of als individu zijn we in principe niet kapot te krijgen.

Zeker, velen doen hun uiterste best dit toch te realiseren, maar het zal niet gebeuren. Voortdurend bloeien de mooiste dingen op uit het meest schrijnende verdriet.

Ik snap daar niets van. Ik zie het alleen. Ieder mens mag weten dat het leven rust in het verhaal van God die het werk dat Hij is begonnen niet loslaat. Helemaal nooit. Voor mij een zeker weten.”

– ds.René de Reuver: “ik geloof met hart en ziel in Gods vergevende liefde. Voor God telt elk mens. Wat er over iemand (inclusief jezelf) ook te zeggen is. Hij schrijft niemand af.

Zijn ontferming en vergeving scheppen steeds weer een onverwacht nieuw begin. De eeuwen door hebben mensen zich hierover verwonderd. Koning David – een man met een groot muzikaal talent – maakte over deze topervaring een lied.

Hij zong: “ Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan. Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.”
Geen wonder dat vreugde en geloof een tweeling zijn.

Bouwen aan vrede – Versterk de kerk in het Midden-Oosten

– “Waar de kerk ooit begon, vecht ze nu om te overleven.

Het Midden-Oosten is de plek waar de christelijke kerk is ontstaan. In de eerste eeuw na Christus verspreidde het geloof zich vanuit Jeruzalem naar bijvoorbeeld Antiochië en Alexandrië in het huidige Syrië en Egypte. Hier ontstonden enkele van de oudste christelijke gemeenschappen, zoals de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Koptische Kerk. De eerste christelijke gemeenschappen waren kleurrijk, actief en groeiden snel. Inmiddels zijn we veel verschillende kerken in het Midden-Oosten, waaronder ook een klein aantal protestantse, ontstaan uit zendingsactiviteiten in de 19^e en 20^e eeuw.

– Kerken worden steeds kleiner

Helaas staat de kerk in deze regio vandaag de dag voor enorme uitdagingen. Door oorlogen, vervolging, politieke instabiliteit worden de christelijke gemeenschappen steeds kleiner. In landen als Irak en Syrië heeft het geweld van extremistische groepen, zoals ISIS, geleid tot vernietiging van kerken. Duizenden christenen zijn op de vlucht geslagen. Libanon, ooit een bolwerk van het Midden-Oosterse christendom, ziet ook een daling door emigratie, vanwege economische crisis en spanningen.

– Hun voortbestaan is essentieel

Toch blijven ook veel christenen in het Midden-Oosten vasthouden aan hun geloof en tradities. In Israël, Palestina, Libanon, Syrië en Egypte wonen ruim 12 miljoen christenen.

De christelijke gemeenschappen hebben een diepe historische band met het land waar hun geloof ooit begon. Het voortbestaan van de kerk is niet alleen essentieel voor de regio, maar ook voor de wereldwijde kerk die haar historische wortels in het Midden-Oosten heeft.”

Met de kerk, met medechristenen in het Midden-Oosten mogen ook wij bidden om vrede en ontferming, zoals ook met ds. Rianne Veenstra van Kerk in Actie, tegen de achtergrond van de Kerk in Actie-Campagne 2025.

Opbrengst collecten:

1 jan	Efeze	€ 53,20	5 jan	ACD kerk	€ 44,45 € 26,50
12 jan	Binn. Diaconaat kerk	€ 53,65 € 49,95	19 jan	Missionair werk kerk	€ 28,32 € 64,76
26 jan	Jonge generaties kerk	€ 34,10 € 65,10	2 feb	Werelddiakonaat kerk	€ 118,22 € 99,15
9 feb	noodhulp kerk	€ 47,15 € 61,85			



Beste lezer,

De voedselbankactie van afgelopen december 2024 was ook ditmaal weer een succes! We willen jullie allen heel hartelijk bedanken voor jullie gift. In totaal zijn er een behoorlijk aantal dozen naar de voedselbank gebracht. Naast alle gulle gevers, willen we verder de familie Dijkstra van de supermarkt in Wergea bedanken voor hun medewerking.

Het is fijn om te zien dat er in onze dorpen oog is voor mensen die het minder hebben getroffen. Dankzij de voedselbank worden iedere week tienduizenden voedselpakketten uitgedeeld. Hiermee worden per jaar meer dan 100.000 mensen geholpen.

Met een vriendelijke groet,
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens.

Namens de gasten van de kerstmaaltijd is er ook een vrijwillige bijdrage van: € 75,-- overgemaakt naar het Leger des Heils.

Zondag 2 februari 2025: afscheid ds. Arend Bouman van onze gemeente.





Minsken fan 'e wei

Nijsbrief fan 'e klassis

dû. R, Praamsma, classispredikant

Jiergong 2025 - Nûmer 1

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)

*'Mei jins beiden is better as allinnich,
want tegearre hat men in goed lean foar it wurk.*

As ien fan beiden falt,

dan kin de oare him oerein helpe.'

(Preker 4:9v, NFO)

In seal fol

De 23ste jannewaris kamen ôffurdigen fan mear as 120 fan ús 203 gemeentes op De Jouwer by elkoar. Wat kinne wy foar elkoar besjutte no't we yn oantal al mar lytser wurde? Op dizze fraach sochten we in antwurd. In elk hat dêroer wat op papier set. It nimt efkes tiid om dat yn jo omgean te litten, dat sadwaande lêze jo in folgjende kear dêr mear oer. Dizze kear lizze wy jo in aardige puzzel foar mei trije tsjerkerieden dy't har ôffreegje hoe it fierder moat.

Trije krimpjende gemeentes

It probleem fan dit trijetal is makkelik steld: de gemeente wurdt lytser, de tsjerkegongers grizer, amtsdragers en frijwilligers hieltyd dreger te finen. Dat mei dúdlik wêze. De oplossing liket dan ek in ABC-tje: as it allinnich net mear slagget, dan dochst it mei elkoar. Sa stiet dat ek yn de tekst fan Preker hjirboppe. Mar sa ienfâldich is it net. Want al wurde se alle trije lytser, se dogge dat wol elk op eigen wize. Lit ik se foar it gemak X, Y en Z neame.

Gemeente X

It giet allegear noch best aardich, dêr yn X. De tsjerkerie hat te krijen mei wat lege plakken, dat is benammen omdat se foar harsels de latte net te leech lizze woene: foar elke wyk in âlderling en in diaken, twa jeugdâlderlingen en in kollege fan tsjerkerintmasters wêryn alle kennis en ferstân fan saken oanwêzich is, fan de administraasje oant en mei de bou. Der falt wolris in gatsje en ek de dielname oan de jeugdclubs en it jongerein koar rint werom. Mar gjinien hearst dêr oer krimmenearjen: hja ha noch clubs en in koar! As buorgemeente Y oankloppet om gearwurking geane se dêr fansels graach op yn: elkoar stypje is in goede kristlike gedachte en miskien soarget it ek noch foar wat ekstra leden foar club en koar.

Gemeente Y

Yn Y kenne se it byld fan X wol werom: sa lei it der in jier of tsien lyn ek by harren hinne. Sûnt dy tiid is it eins wol hurd efterút gien. Doe't ien fan de jeugdliders der mei ophâlde, wie it gau dien mei it jongereinwurk. Blykber wie dy iene dochs de motor fan it hiele spul. Doe't yn ien jier tiid trije plakken yn de tsjerkeried leech bleauwen doarst net ien der mear yn te stappen: wa wit wat der oan wurk dan op dy del komt mei al dy fakatueres. En sa gie de fut der wat út. Se sykje sadwaande om in goede partner om mei gear te wurkjen. Soe de neistlizzende gemeente dat faaks wat talykje?

Gemeente Z

De tsjerkeried fan Z hie soks al earder betocht. It falt dêr al jierren lang net ta om alle plakjes yn de tsjerkeried en foar it frijwilligerswurk ynfolle te krijen. Lokkich binne der altyd noch minsken dy 't nei wat oantrunen de ferantwurdlikheid wol fiele: skytskoarjend mar fol leafde pakke se harren taak foar de tsjerke dan dochs op. Mar it falt harren net ta: jo hawwe der gjin oan fan wat der op jo del komt, fan húsbesite en konsistoarje gebed oant en mei VOG en FRIS. By de gearkomsten wurdt der gauris op omeamele: wêrom moat it allegearre sa swier en sa dreech. Se hawwe no wat kontakt socht mei de neistlizzende gemeente X. Dan krije jo noch mear gearkomsten mar jo hearre ek deselde lûden en jo krije nije enerzjy. No wol de tsjerkeried fan Y ek noch meidwaan: dan noch mar wer in jûne derby om der op om te redendielen.

Foar Z kin it al net mear

Ik snap it wol dat de tsjerkeried fan Z eintsjebeslút neat te krijen hawwe wol mei dy fan Y. Se hawwe echt de ein yn de bek. Ut plichtsbefes hawwe se noch wol de taak fan harren foargongers oernaam. Somtiden sjogge se noch efkes werom: hoe dienen se dat doe ek mar wer? De skrik slacht harren om it hert as der al wer wat nijs by komt. Se sykje rêst: dat ferwachtest ommers yn tsjerke. Se leauwe yn de Heare en binne begien mei de neiste, mar saken lyk as organisearje en bestjoere hawwe se it mear oan.

Foar X hoecht it noch net

De tsjerkerie fan X kinst it net kwea ôf nimme dat se net hastich binne. It rint allegear noch kreas yn de gemeente en dat wolle se graach sa hâlde. Fansels is it aardich om in kear mei Z om 'e tafel te gean. En ek mei de minsken fan Y kinne se it goed fine. Mar harren eigen gemeente moat er gjin skea fan ha. It giet wol hieltyd wat minder maklik, se moatte echt alles ynsette om de boel draaiende te hâlden. Eins wolle se ek noch wol wer in musical dwaan mei-inoar. As Y en Z dêr no ek oan meidwaan wolle, dan slagget dat fêst. De gearwurking is foar harren foaral in kâns om genôch minsken byinoar te krijen foar harren eigen programma en dat kin dochs nimmen gemeente X kwea ôf nimme?

Foar Y moat it wol ...

De tsjerkerie fan Y sit wol wat oars yn 'e wedstriid. Se wolle graach dat der yn harren doarp in libbene gemeente bliuwt, mei dochs wol gauris in tsjerketsjinst, in foarm fan pastoraat en as it heal kin ek wat foar de jeugd. As se foar alles nei X moatte, dan giet de ûnderlinge bân, dy't se yn jierren opboud hawwe, gau ferlern. En dan is der ek noch it moaie kontakt mei de skoalle. As hja mei X no ris allinnich bestjoerlik gearwurkje koene, dan bliuwt it fierder moai sa't it wie.

Wa skriuwt der in ABC foar X, Y en Z?

Moat Y mar ôfsjen (**A**fzien) fan de plannen en... no ja, dan wit ik it fierder ek net? Moat X de lêst fan Y en Z mar op'e skouders nimme mei, yn it slimste gefal, in **B**urn-out ta gefolch? Moat Z mar trochgean oant de lêste it ljocht útdocht, wêrnei't de **C**lassis de boel opromje kin? Wy hawwe dan wol in ABC fan **A**fzien, **B**urn-out en **C**lassis, mar dêr rêde wy it net mei fansels.

Sels meitinke?

Sa't hjir boppe al neamd is: yn it folgjende nûmer kinne jimme in ympresje lêze fan de reaksjes op de fragen fan 23 jannewaris. Wat foar rol soe in gemeente as X spylje moatte foar in gemeente as Z? Binne se foar inoar ferantwurdlik? En hoe moatte se dêrby dan rekken hâlde mei in gemeente as Y? En wat soe de rol fan de klassis wêze kinne? As jo de skriba in mailtsje stjoere krije jo noch in eksimplaar fan de list, om sels reagearje te kinnen of om der yn jo tsjerkeried ris oer te praten.

Fisitaasje

Hiel wat oars: op 1 maart draacht ds. Idske van der Pol it foarsitterskip fan it Kolleezje fan Fisitatoaren oer oan ds. Alco Meesters. Hy is dêrfoar troch de klassis beroppen as predikant yn algemiene tsjinst en sil meidertiid as sadanich oan de klassis ferbûn wurde. Ds. Van der Pol nimt ôfskied fan ús yn in fesper foar de klassis op 22 maaie. Dizze fiering begjint om 19.15 oere yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer en elk is dêrby fan herte wolkom.

Hoe komt men earmoede op it spoar?

Kerk in Actie organisearret mei de klassis op fjouwer ferskillende plakken in themabyienkomst oer "earmoede": 10 maart (19.30) op it Hearrenfean (Trinitas), 17 maart (13.30) yn Stiens (De Hege Stins), 24 maart (19.30) yn Snits (Martinitsjerke) en 31 maart (13.30) yn Surhústerfean (Lantearne). De byienkomsten binne bedoeld foar diakenen en oaren dy't yn it ûnderwerp ynteressearre binne. Mear ynformaasje is te krijen by j.boonstra@protestantsekerk.nl enimme kinne jimme dêr ek oanmelde.

Jongerein en Tsjerke Op 8 maaie wurdt troch de klassikale wurkgroep Jeugd en Kerk (Jongerein en Tsjerke) op it Hearrenfean in workshopjûn oranisearre foar jongereinlieding. Oan thema en ynfolling wurdt noch wurke, mar de datum kinne jimme alfêst yn it bûsboekje sette!

Mei groetnis, *dû. R. Praamsma, classispredikant*

BIDDAG

Laten we op biddag, samen met de kinderen en jongeren, stilstaan bij Gods goedheid en trouw en de tijd nemen voor gebed. Persoonlijk, als gezin en in de gemeente.

Hij wil gebeden zijn en Hij wil onze gebeden (ver)horen!

Bron: ABC voor Kinderen: Bidden is spreken met God.

Filmpje: <https://youtu.be/H2WhlmhZEUQ>



Bidden, levensbelangrijk!

Heb je weleens geprobeerd om je mond en je neus stijf dicht te houden? Dat lukt je niet lang. Je kunt niet leven zonder adem te halen. Bidden is net zo belangrijk als ademhalen. Een christen kan niet zonder het gebed. Net als Daniël uit de Bijbel.

Daniël is een belangrijke minister in het grote rijk van koning Darius. De koning ziet dat Daniël zijn werk heel goed doet. Daarom wil hij Daniël de belangrijkste plaats geven en hem onderkoning maken. De andere ministers en provinciebestuurders zijn jaloers. Ze willen een klacht tegen Daniël indienen bij de koning. Maar ze merken dat Daniël zijn werk goed doet en betrouwbaar is in alle dingen. Ze zien óók dat hij elke dag bidt tot zijn God. Daar zullen ze hem op pakken...

Ze maken een plan en gaan naar de koning. "Koning Darius, leef in eeuwigheid", zeggen ze. "Wij hebben een nieuwe wet bedacht. Dertig dagen lang mag niemand iets vragen dan alleen aan u. Als iemand toch iets vraagt aan iemand anders, moet hij in de leeuwenkuil gegooid worden." De koning vindt het een goed plan. Hij zet zijn handtekening onder de nieuwe wet.

Al snel hoort Daniël over de nieuwe maatregel. Hij loopt de trap op en knielt neer voor het open raam. Even kijkt hij naar buiten. Heel ver weg ligt Jeruzalem, de stad waar de tempel stond, het huis van zijn God. Dan bidt Daniël, hardop, net als altijd. Drie keer op een dag doet hij dit. Ermee stoppen kan hij niet. Bidden is voor hem net zo belangrijk als ademhalen.

Daniël's vijanden hebben hem in de gaten gehouden en gaan meteen naar koning Darius. Ze zeggen dat Daniël ongehoorzaam is aan de nieuwe wet, want hij bidt drie keer per dag tot zijn God. De koning schrikt en ontdekt nu de gemene bedoeling achter deze wet. Hij probeert er alles aan te doen om Daniël te redden van de leeuwen. Maar het is onmogelijk. De wet kan niet veranderd worden. Daniël moet in de leeuwenkuil.

Die nacht kan de koning niet slapen. Zodra het licht wordt, staat hij op en gaat snel naar de leeuwenkuil. Met verdrietige stem roept hij: "Daniël, heeft uw God u van de leeuwen kunnen verlossen?" Meteen antwoordt Daniël: "O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft Zijn engel gestuurd en de leeuwen hebben mij niets gedaan."

Daniël is nog jaren een trouwe minister aan het hof van de Perzische koning. Bovenal zoekt hij dagelijks het contact met God.

Wat Daniël deed, mag jij ook doen. Iedere dag alles aan God vertellen. Bidden voor de toets op school waar je tegenop ziet. De Heere danken dat je vrienden hebt. Eerlijk vertellen dat je lelijke woorden riep toen je ruzie had met je zusje. Eerbiedig vragen om vergeving van je zonden. God prijzen, omdat Hij trouw is en vol goedheid. Geen probleem is voor de Heere God te klein, met ál je zonden moet je bij Hem zijn. Hij wil je bidden horen... om Jezus' wil!

Daniël 6:12-28: Daniël in de leeuwenkuil



Kerkenraad:

preses: Klaas Finnema tel. 0619991600
scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen tel. 2552453 of 0611082856
E-mailadres: scriba@pknwarten.nl
ouderling: Pieter Postma tel. 0620216533
ouderling/kerkrentmeester: Teade Sibma tel. 0625425857
penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff tel. 2551963

Pastorale zorg: voor urgente/crisis pastoraat :
Contactpersoon: ds. Jacolien de Lange uit Garyp tel. 0622825946

College van kerkrentmeesters:

secretaris : Jasperina Tjeerdsma tel. 2551134
penningmeester : Harm Dijkstra tel. 2553064
lid : Teade Sibma tel. 0625425857
postbankrekening : NL24 INGB 0000 936220
t.n.v. administrateur van de Geref. Kerk

College van Diakenen:

Voorzitter : Geke van Werkhoven tel. 2552638
Secretaresse : Willy Bouma tel. 2551536
Penningmeester : Tineke Bruinsma-Tolsma tel. 2552591 :
postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574

Kerkelijk bureau : adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen,
attestaties, geboortes enz.: Arend Bijlsma tel. 0653377858

Redactieadres Hoedershûn: E-mail: hoedershun@gmail.com

Voor verhuur van de zaal etc. : Fokke de Jong, Nijpaed 13 Warten Tel: 06 53318691

Coördinerend kosterschap:

Uitvoering door gemeenteleden.
Sleuteladres: Geke en Herman van Werkhoven tel. 2552638
Reserve sleuteladres: Harm en Annie Dijkstra tel. 2553064
website van de kerk: www.pknwarten.nl

De inleverdata van de kopij voor de volgende nummers in 2025 is als volgt:

25 maart
9 mei

Kerkdiensten

Zondag	2 maart Heilig Avondmaal 1 ^e collecte Zending PKN 2 ^e collecte HA-collecte	09.30 uur	Ds. A. Elverdink	Eastermar
Zondag	9 maart M.m.v familie IJpma 1 ^e collecte Binnenlands diaconaat 2 ^e collecte Kerk	09.30 uur	Harry van Wieren	Drachten
Zondag	16 maart Bidstond 1 ^e collecte Missionair werk 2 ^e collecte Kerk	09.30 uur	Ds. J. de Lange	Garyp
Zondag	23 maart 1 ^e collecte Werelddiaconaat 2 ^e collecte Kerk	09.30 uur	Ds. N. de Jong-Wiersema	Sneek
Zondag	30 maart 1 ^e collecte Werelddiaconaat 2 ^e collecte Kerk 3 ^e collecte Kindernevendienst	09.30 uur	Pastor Irene de Vries	Leeuwarden
Zondag	6 april 1 ^e collecte Zending PKN 2 ^e collecte Kerk	09.30 uur	Mevr. A. Plantinga	Ee
Zondag	13 april 1 ^e collecte Missionair werk 2 ^e collecte Kerk	09.30 uur	Carlijn Niesink	Wirdum